



Dichterswijk vergroent!

Juni 2020

Een warme dag. Op de Tesselschadestraat zit een groepje buurtbewoners op krukjes op twee lege parkeerplaatsen voor hun huizen te borrelen. Een idee komt bij ze op: hoe zou het zijn als ze hier een groene plek voor de buurt zouden creëren?

En... dat er dan op deze parkeerplekken geen auto's meer zouden staan? Op dat moment zag Ieke Benschop, die al sinds 2010 in de Tesselschadestraat woont, een oude droom herleven. Een droom van een groenere buurt...

Juli 2021

Op de Tesselschadestraat lopen twee buurvrouwen af en aan met enorme gieters. Twee parkeerplekken zijn weg. Daarvoor in de plaats staan roodbruine stalen bakken in verschillende hoogtes met allerlei plantjes zoals vrouwenmantel, herfstanemoon, akelei en vingerhoedskruid. Een sierperenboom die er al stond is geïntegreerd in de bak.

Twee bewoners van een paar straten verder lopen verrast langs: "Bedankt voor het opleuken van onze buurt!", roepen ze.

Hoe hebben deze Tesselschaders dát voor elkaar gekregen?

Tips van deze bewoners:

1. Ga met je directe buren in gesprek. Hoe zouden zij zo'n tuintje vinden?

2. Het Wijkbureau helpt je met de aanvraag bij het Initiatievenfonds. Een handtekeningenactie in de buurt is hier onderdeel van.
3. Wees zo concreet mogelijk in je aanvraag. Je mag veel zelf doen, zo heeft de burengroep Tesselschade een hovenier ingeschakeld die met biologische/inheemse planten werkt. Verder is de tuin ontworpen door één van de initiatiefnemers, de jonge architecte Julia Beekmans
4. Tot slot verspreidt de gemeente een huis-aan-huisbericht over het initiatief.

Hierop kwam in dit geval een handvol reacties, zowel positieve als minder positieve. Sommige mensen vreesden dat de straat er rommelig of onoverzichtelijk uit zou gaan zien en/of dat parkeren moeilijker zou worden. De gemeente weegt per project de argumenten en heeft in dit geval besloten dat aan het verzoek van de aanvragers voldaan zou worden. Het plan past immers binnen de *Regeling voor meer ruimte in de wijk*, bedoeld om de leefbaarheid te vergroten. De gemeente heeft zichzelf de opdracht gegeven de komende 20 jaar 440 hectare groen toe te voegen aan de stad. Er mag per parkeerrayon maximaal 2% van de parkeerplaatsen weggehaald

"We zijn nog steeds een beetje beduusd dat het echt gelukt is", zegt Ieke stralend.

worden voor groen, fietstrommels of speelvoorzieningen. **In Rivierenwijk kunnen nog 15 parkeerplekken getransformeerd worden!**

Ja leuk, maar mijn auto dan?

We moeten in de stad steeds meer schaarse ruimte delen. Het is onderzocht dat een auto 95% van de tijd stil staat. De openbare ruimte waarin die auto staat is van ons allemaal. Er zijn allerlei initiatieven zoals **Snappcar** of **samenslimrijden.nl** zodat je als het nodig is altijd een auto bij de hand kunt hebben. Overigens hebben er van de huishoudens die dit plan geïnitieerd hebben twee zelf

geen auto. De bakken dienen ook als wateropvang nu er vaker extreme regenval zal zijn, en helpen de straat te verkoelen in hete zomers. En natuurlijk is het voor bijen en andere insecten weer een extra pleisterplaats, wat bijdraagt aan de biodiversiteit. Een van de initiatiefnemers, de gepensioneerde Maria de Haas, zegt: "Voor de duidelijkheid: de tuin is voor iederéén, hè! Ik heb zo'n zin om als straks de bankjes er zijn (van Tafelboom) met de kinderen uit de buurt daar te zitten kletsen!"

Marjolein de Graaff

Waalstraatplantsoen: groene oase in de Rivierenwijk

Het project "Waalstraatplantsoen" krijgt steeds meer vorm. Vorig jaar zijn Pieter Wagenborg en Tsjerk Hol-trop al begonnen de buurt hiervoor warm te laten lopen. Want je kunt wel aan de gemeente vragen om iets leuks te bedenken, maar het is veel mooier als de omwonenden zelf meedenken en vooral meedoen aan de invulling. Zodat we samen dat onbestemde rechthoekje op de hoek van de Waalstraat en de Scheldestraat tot een groene oase maken

die echt van de Rivierenwijkers is. Sinds een aantal weken zijn we echt aan de slag, met een gemêleerde groep buurtgenoten van alle leeftijden (de jongste tuinier is 6!). Onder leiding van Pieter ontstaat er iets moois. We plaggen, spitten, planten, wieden dat het een lieve lust is. Zelf ben ik bijna iedere tuinierbijeenkomst in het Waalplantsoen te vinden, weer of geen weer. Heerlijk om op deze manier fysiek bezig te zijn, zeker als je zoals ik 8 uur per

dag achter een scherm zit. En ik leer steeds weer nieuwe burens kennen!

Jan Michielsens

Zelf ook meedoen? We gaan nog het hele jaar door. Kom op woensdag van 7 tot 9 of zaterdag om de twee weken van 1 tot 4 gewoon eens langs (in je oude kleren!). Voor meer info kun je terecht op waalstraatplantsoen@gmail.com.



Foto: Cobie Bladeren